

Geacht College

Als eerste wil ik u bedanken voor het spreekrecht, waar we uiteraard graag gebruik van maken.

De bewoners van Limmel hebben spreekrecht in verband met het besluit van de extra opvang van asielzoekers, migranten, vluchtelingen. Excuses, maar we hebben geen idee meer hoe we deze groep mensen moeten noemen aangezien er al snel een negatieve lading ligt bij een woord. Het woord asielzoeker klinkt vaak zo negatief, hoewel het letterlijk betekent: iemand die in een ander land asiel aanvraagt. Maar we zullen het in het vervolg over vluchtelingen hebben, hetgeen minder beladen klinkt.

De nood is enorm hoog, zoals we allemaal dagelijks horen en lezen in de media is de toestroom van vluchtelingen niet meer te overzien. Europa zit, al willen ze wellicht niet direct toegeven, met de handen in het haar om deze mensen opvang te bieden. De stroom lijkt onophoudelijk, maar de mogelijkheden van de Europese lidstaten lijkt op te drogen. Daarom worden er van hoger hand (lees: De regering) een beroep gedaan op de gemeenten van Nederland om de vluchtelingen op te vangen.

Uiteraard wil de Nederlander in zijn algemeenheid andere mensen helpen, we zijn een humaan land.

Er zijn echter ook een aantal haken aan ogen aan verbonden, die gaan we niet allemaal bespreken hier, dat is overbodige informatie en zal iedereen zelf wel kunnen bedenken. Nee we beperken ons hier tot de opvang binnen Maastricht en dan specifiek gericht op de locatie in Limmel. De voormalige gevangenis Overmaze.

Er zijn bij de eerste ideeën nadat de Rooijse Wissel vertrok uit het gebouw een bijeenkomst geweest over de komst van het AZC, waarvan achteraf in de media te lezen valt dat die opvang in Overmaze er destijds alleen gekomen is na overleg met de bewoners. Dat is uiteraard een mooie manier om te zeggen, maar feitelijk betekent het niet meer dan dat de bewoners van Limmel op de hoogte werden gebracht van de komst van een AZC. Hiertegen was destijds al weerstand van de Bewoners van Limmel, maar het was allemaal al geregeld en de eerste nieuwe bewoners van Overmaze zouden al snel arriveren.

Wij als bewoners hebben het met lede ogen aangezien en hebben ons geschikt, want er waren duidelijke afspraken gemaakt met Limmel over de komst van Maximaal 600 asielzoeker. Maximaal 600, om humanitaire redenen. Niet meer nee er zouden er niet meer komen. Echter nu de toestroom zo hoog blijft, en wij bewoners van Limmel kunnen u mededelen dat de vluchtelingenstroom zonder duidelijke leiding van De regeringen en zelfs vanuit Brussel, onverminderd door zullen gaan. Het is niet dat wij nu zo een voorspellende blik hebben, maar gezien de verhalen die over de wereld gaan als Europa is een Walhalla, je krijgt er alles, onderdak, geld, een goed leven en je hoeft er alleen maar asiel voor aan te vragen. Zelfs de procedures liggen op internet voor het oprapen, iets waar de vluchtelingen uiteraard gretig gebruik van maken om hun leven te verbeteren.

Daar hebben we allemaal begrip voor, immers iedereen zoekt een veilige haven, een land waar men een leven kan opbouwen en leiden en het liefst een goed leven.

Maar weer even terug naar Limmel. Humanitaire gronden..... niet meer dan 600 was de afspraak. Die afspraak wordt nu met voeten getreden, want men wil nog 100 extra plaatsen als tijdelijke opvang realiseren. Maximaal 100 extra vluchtelingen voor maximaal 72 uur.

Daar rijzen weer vragen over bij ons bewoners:

Wie kan garanderen dat die opvang voor maximaal 72 uur is?

Wat gebeurt er wanneer er na 72 uur geen plaats is in andere centra om deze mensen door te laten reizen naar een langdurige opvang?

Wat gebeurt er wanneer deze 100 vluchtelingen worden overgeplaatst, komen er dan weer nieuwe vluchtelingen. Wat dan zou betekenen dat deze 100 plaatsen dus feitelijk permanent bezet zullen worden? Wanneer stopt die 72 uur opvang? Tegen eind 2017?

Of zijn er garanties dat het voor bijvoorbeeld maximaal 3x 72 uur is? Of gaat dit eindeloos door?

Kan iemand binnen de gemeente ons bewoners van Limmel garanderen dat Overmaze niet nog een veelvoud aan vluchtelingen gaat opvangen en we dadelijk geconfronteerd worden met situaties zoals in onder andere Oranje, waar het aantal vluchtelingen opeens verdubbeld werd?

Staat de garantie er nog steeds dat na medio 2017 de Francois de Veijstraat als permanente azc locatie gaat gelden. Of blijft overmaze dan ook als azc staan, waardoor Limmel ingesloten is tussen 2 azc's? Zijn daar enige garanties voor?

En zo ja, wat zijn die garanties dan waard? Immers werden er eerder ook al afspraken gemaakt en garanties gegeven, maar deze worden momenteel met voeten getreden. En dan hebben wij bewoners van Limmel het niet alleen over het huidige AZC. Wij denken dan aan de Hoolhuis locatie, waar een nieuwe school, winkels en woningen zouden komen. Woningen in Limmel die zouden verdwijnen, waar nieuwe woningen voor in de plaats komen, Limmel aan de Maas. Er wordt zoveel beloofd, maar net zo hard weer afgeketst, op de lage baan geschoven.

Het enige dat er van alle plannen overblijft is een nieuwe school, geen nieuwe winkels geen nieuwe woningen, geen sportmogelijkheden meer, want ja ook onze voetbalvereniging moet plaatsmaken voor een waterbekken. Een waterbekken.....! Is het echt noodzakelijk om de enige sportmogelijkheid voor de bewoners van Limmel onder te laten lopen met water? Zijn er geen andere plaatsen in de omgeving waar dat mogelijk is? Bijvoorbeeld aan de overkant van de Willem Alexanderweg? Naast enexis, of het oude sphinx tegels terrein?

Limmel wordt door de politiek als afvoerputje neergezet.

Er zijn genoeg plaatsen in Maastricht waar mogelijkheden zijn om vluchtelingen tijdelijk onderdak te bieden. Een voorbeeld, achter de kerk van St Pieter, ligt een prachtige zaal, waar ruimte is voor een tijdelijke opvang. Overal in de stad liggen panden leeg, die prima als noodopvang kunnen dienen. Het is immers maar voor 72 uur, toch?

Waarom nu weer in Limmel?

We zijn het beu om het afvoerputje te zijn, we zijn het beu dat er over ons wordt beslist en daarna gezegd en geschreven wordt dat het in goed overleg met de buurtbewoners is gegaan. We zijn het beu om te horen dat er geen problemen worden ondervonden met betrekking tot het Azc. Die klachten zijn er wel, maar worden niet gehoord.

Er heerst een algemeen gevoel van angst in de wijk, angst die er voorheen niet was. Angst die toeneemt omdat er midden in de nacht groepjes mannen rondstruinen op straat, met capuchons over hun hoofd getrokken, in elkaar gedoken rondlopen, nadrukkelijk in woord en gebaar aanwezig zijn en je dat zeker als vrouw ook laten merken dat ze er lopen. Een algemeen gevoel van onbehagen dat je je hond 's avonds niet meer in het donker kunt uitlaten want de dreiging van groepjes mannen met betreffende capuchons, een vreemde niet te begrijpen taal spreken en je zaken toeroepen, die je, misschien maar goed ook, niet verstaat. Klachten die dan door het COA worden afgedaan, we hebben eerdere klachten onderzocht, maar dat waren geen mensen van ons, dus daar kunnen we ook niets aan doen dan.

Angst hebben om je kind alleen in het donker naar het sporten te laten gaan of naar een vriendinnetje, iets wat voorheen gewoon kon en ook gebeurde.

We hebben in Limmel overlast van studenten, hangjongeren, inbraken, en ja groepen vluchtelingen die 's nachts over straat lopen/zwerven. Maar er zijn mensen die keihard zeggen dat dat niet waar is, vertegenwoordigers van burgers van Maastricht die beweren dat er geen klachten of problemen zijn. Vertegenwoordigers die hun ogen sluiten, wellicht omdat ze het zelf niet ervaren om welke reden dan ook. Maar dat deze vertegenwoordigers ontkennen dat er gebeurtenissen zijn, wil niet zeggen dat ze er ook daadwerkelijk niet zijn. Dan komen we op punten als : waar kun je dit soort problemen melden? Er is een site, Limmel by night, maar wordt er wat mee gedaan? Worden er klachten op gezet door bewoners? Weinig tot geen, maar de klachten zijn er wel. Als men in de buurt rondloopt en de moeite neemt te **LUISTEREN** naar de buurtbewoners dan zijn er wel degelijk klachten. Echter het grote probleem is dat men tegenwoordig zo gehersenspoeld is dat men niets meer durft te zeggen. Je wilt immers geen Wilders aanhanger zijn, je wilt niet als rassist te boek staan , want dat is wat al snel geroepen wordt, wanneer je ook maar iets verkeerd zegt over vluchtelingen. Of de vluchtelingenopvang . Wij burgers zijn al jarenlang monddood gemaakt, juist omdat alles wat je aangeeft wanneer er problemen zijn, je meteen als rassist uitgemaakt wordt.

Daarnaast heerst de tendens : het maakt niet uit wat we doen, er wordt toch gedaan wat de hoge heren en dames willen. De burger is de werkmier en er wordt niet naar geluisterd. Hen word zaken opgedrongen, alles is al beslist. Dat is wat er heerst, En wij nemen ons petje af voor de propaganda door de jaren heen die dit heeft mogelijk gemaakt.

Men mag niet discrimineren, dat is strafbaar..... Heel goed, maar wij worden zelf wel gediscrimineerd, wij mogen plaats maken voor de nieuwe burgers, onze kinderen leveren hun school in en mogen zelf in noodlokalen hun lessen volgen. Er moet ruimte zijn voor de nieuwe burgers. Uiteraard, logisch en iedereen zal dat kunnen begrijpen, maar er is een grens, een grens van wat men van een buurt mag verwachten, maar die grens is toch al een hele poos geleden bereikt.

Ongeveer 1500 inwoners, daarbij 700 studenten (en groeiend, want er staan nog meer studentenpanden op het programma) 600 vluchtelingen en nu minimaal 100 tijdelijke vluchtelingenopvang. De verhoudingen beginnen toch ietwat buiten proportie te geraken. Of nee eigenlijk niet want als we Oranje achterna gaan, kunnen we een veelvoud van 1500 aan. 1400 vluchtelingen op 140 inwoners van Oranje? Wordt Limmel

het nieuwe Oranje? Hoeveel tolerantie mag je verwachten, en hoever wil en kun je gaan tot dat het echt genoeg is?

Eventuele positieve ontwikkelingen voor onze buurten, Limmel en Nazareth worden teniet gedaan, en we krijgen er niets voor in de plaats. Het wordt de bewoners allemaal afgenomen en afspraken die er gemaakt waren, worden geannuleerd.

Dan bekijken we de situatie vanuit de huidige vluchtelingen de 600 mannen en vrouwen en kinderen die nu bijna een jaar in het AZC zitten. Zij hebben een traumatisch verleden hopelijk een beetje kunnen verwerken. Hoe zit het met de interactie tussen de huidige bewoners en de tijdelijke opvang, is er rekening gehouden met onrust vanwege de trauma's die de nieuwe bewoners meebrengen? Is er hulp voor, tevens voor de huidige bewoners wanneer er traumatische zaken worden opgerakeld?

Dan een heel belangrijk punt :

Staat er iets voor Limmel tegenover? Nee, want Limmel wordt afgebroken, toegezegde voorzieningen kunnen er niet komen ivm bezuinigingen. Zoals eerder al vermeld, geen extra woningen, wellicht straks wel voor de nieuwe Nederlanders, maar voor huidige bewoners die op de wachtlijst staan?

Het sportcomplex verdwijnt, winkels? Er is zelf voor heel Limmel en Nazareth 1 pinautomaat, die ook nog met regelmaat van de klok niet functioneert.

Kort samengevat, we worden overstelpt met studenten, vluchtelingen en verder mag Limmel geen aanspraak maken op toegezegde voorzieningen. Dat stuit ons bewoners van Limmel en Nazareth behoorlijk tegen de borst.

Wij voelen ons niet gehoord en zelfs deze spreektijd, waarvan we graag gebruik maken, ervaren we niet meer dan een zoethoudertje. Waar helaas niets mee gedaan zal worden.

Wij bewoners zeggen tegen de gemeente Maastricht: De grens van tolerantie is bereikt.

De Gemeente wilde noodopvang

Buurdraad functie neergelegd vanwege geen toegevoegde waarde heeft in besprekingen met de gemeente. / /

Gemeente verantwoordelijkheid voor

Rondhangen s'avond s'ocht



12.000 euro ~~voor~~ vergoeding

aan de gemeente, voor crisisopvang

van de vluchtelingen. 72 uur.

1
dag